



Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ



έχουν την τιμή να Σας προσκαλέσουν στα εγκαίνια της έκθεσης

Αγαπητή, μισητή μου Αθήνα!
Στιγμιότυπα από τη ζωή του φινλανδού ελληνιστή Βίλχελμ Λάγκους

τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ώρα 8.00 μ.μ. στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Παλαιό Φρούριο.

Θα παραστεί ο Πρέσβης της Φινλανδίας κ. Έρκκι Χούιπτινεν.

Διάρκεια: 10.3.-31.5.2009. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη 12.00-19.00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.30-14.30.

Ο Βίλχελμ Λάγκους (1821-1909) διετέλεσε καθηγητής Ανατολικών Σπουδών, Ελληνικής Γραμματείας και πρότανης στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

Ο Λάγκους έζησε δυο χρόνια στην Οδησό (1850-1852) για να μελετήσει την ιστορία των Σκυθών και την εξαπλώση του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή, και ένα χρόνο στην Αθήνα (1852-1853), όπου παρακολούθησε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και συνδέθηκε στενά με τον Αλέξανδρο Ρίζο-Ραγκαβή και τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο. Συνέγραψε μάλιστα και ένα άρθρο στα ελληνικά για τους Έλληνες της Μεσημβρινής Ρωσίας, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό *Πανδώρα*. Το 1853 έγινε μέλος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Από τη διαμονή του στην Αθήνα, όπου έχασε και την ηλικίας ενός έτους κόρη του, έχει διασωθεί ένα πλούσιο ημερολόγιο, αλλά και επιστολές προς την οικογένειά του, που διαφωτίζουν την καθημερινή και την πολιτική ζωή της εποχής.

Βίλχελμ Λάγκους. Αντίγραφο του Harald Smedberg, 1952,
από πορτραίτο της Ida Silfverberg. Μουσείο Πανεπιστημίου του Ελσίνκι.

